

Madrid en Toledo

In opdracht van :

Bruisende steden

Madrid bezoeken betekent ondergedompeld worden in een rijke geschiedenis en boeiende cultuur, afgewisseld met gewaagde architectuur, sfeervolle straten en drukke pleinen. Kortom, het bruisende leven van de Spaanse hoofdstad. Madrid bezoekt u voor de prachtige paleizen en kathedralen, de sfeervolle parkjes waar u in de schaduw even op adem kunt komen, de gezellige tapasbars, de trendy winkelstraten en het spannende nachtleven. De aangename, zuiderse temperaturen zorgen ervoor dat u op elk moment van de dag een terrasje kunt doen, vooraleer u uw boeiende ontdekkingstocht verder zet.



Dag 1

Een transfer brengt ons naar Zaventem. Vanuit Zaventem nemen we onze vlucht naar Madrid. We beginnen onmiddellijk met een verkennende rondrit in deze bruisende stad langs de belangrijkste bezienswaardigheden. In de namiddag maken we een wandeling door het oude stadsdeel en eindigen we op de prachtige Plaza Mayor. In de vooravond worden we dan verwacht in het hotel voor ons avondmaal en overnachting.

Dag 2

Na het ontbijt staat een bezoek aan het Koninklijk Paleis op het programma. Daarna wandelen we samen tot aan Almudena-Kathedraal. De kathedraal heeft een erg modern interieur, met veel hedendaagse kunstwerken. We genieten van onze vrije lunch. Daarna bezoeken we het wereldberoemde Museo Del Prado, ook wel „Prado” genoemd; een beroemd kunstmuseum met zijn talrijke kunstobjecten en schilderijen. We wandelen samen naar het hotel voor ons avondmaal en overnachting.

Dag 3

Vandaag staat een dagje Toledo op het programma. De stad is algemeen bekend als “De stad van de drie culturen”, een benaming die verwijst naar de christelijke, mohammedaanse en hebreeuwse culturen die eeuwenlang binnen de stadsmuren leefden. De stad is dan ook de voormalige hoofdstad van Spanje, maar na de Middeleeuwen werd Toledo voorbijgestreefd door Madrid. We maken een wandeling door de stad en maken zo kennis met deze culturele smeltkroes. Daarna keren we terug richting Madrid voor ons avondmaal en overnachting.

Dag 4

Na het ontbijt brengen we een bezoek aan Musea Reina Sofia. Het Centro de Arte Reina Sofia is een erg bekend museum voor moderne kunst, gelegen in een 18de-eeuws Madrileens ziekenhuis. In de namiddag wandelen we richting Plaza Santa Anna en naar het Archeologisch museum. Transfer naar de luchthaven voor onze vlucht richting Brussel.